

# STADSTRÄDGÅRDEN



## Välkommen till Stadsträdgården i Karlstad!

Låt dig omslutas av den frodiga grönskan. Känn atmosfären av växtkraft. Upplev färgerna, formerna, dofterna och ljuden. Om du tittar riktigt noga kanske Du ser en sovande skald i skuggan av lövkronorna...

*"Och han somnar in, han går till vila,  
parkens medlidsamma kronor sila  
litet ljus kring skalden Wennerbom,  
Milt kastanjen regnar ned sin blom..."*  
Gustaf Fröding

## Historik

Stadsträdgården eller "Stadens park" som den kallades i Gustaf Frödings dikt om Skalden Wennerbom, räknar sina anor tillbaka till år 1861. Under 1800 - talet präglades många städer i landet av ambitionen att anlägga någon form av stadspark, med förebild från parker redan anlagda på kontinenten.

Initiativet till Stadsträdgården togs redan år 1857 av Värmlands Hushållningssällskap som önskade flytta sin år 1854 startade Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började bl.a. med hjälp av skolans elever att anläggas år 1863. Genom tillkomsten av det kombinerade växt- och skolhuset, i dagligt tal "Orangeriet" år 1865 fick skolan säte i trädgården och en mer reguljär verksamhet med ekonomiträdgård och plantskola kunde påbörjas. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Idag är både Orangeriet och Expositionshuset som byggdes av Hushållningssällskapet år 1862 i privat ägo. Den vackra fontänen i Stadsträdgården tillkom år 1896 genom att medel ställdes till för-

fogande av Spritutminuteringsbolaget, som tidvis ägde den i närheten belägna restaurangen.

En sån vacker park måste naturligtvis ha en restaurang resonerade man. År 1870 byggdes den första restaurangen. Den varade till år 1900 då den ersattes av en större och modernare byggnad helt i trä. Genom en pyromans verk år 1959 blev den gamla restaurangen lågornas rov och en epok gick i graven. Det skulle dröja ända till år 2004, då Café Trägår'n öppnade portarna, innan trädgårdens besökare ånyo skulle kunna njuta av en fikastund under de mäktiga trädens kronor.

## Stadsträdgården idag

Stadsträdgården kom efter branden att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Man beslutade att parken, som från början var byggd i den engelsk Viktorianska parkstilen, skulle upprustas enligt denna stil. De befintliga ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen i anläggningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

I parken växer idag cirka 800 olika arter och sorter av buskar träd och blommor. Parken har en "Woodland garden" med perenna växter i lundmiljö samt en Rhododendronsamling av såväl arter som hybrider. För vårbloomingen finns ett rikhaltigt utbud av Azaleor i olika färger. Av den sägenomspunna magnolian finns inte mindre än ett 40 – tal exemplar i parken. Gammeldags och historiska rosor finns i Rosenträdgårdens buxbomsparterrer. De sommarblommor som finns i stadens rabatter och planteringskärl visas upp i en utställningsrabatt. Målsättningen är, att så gott som alltid ha någon växt i blom, även vintertid.