



## **Frödingsparken**

Frödingsparken är en viktig del av kulturbebyggelsen i området. Kring parken ligger byggnader som tidigare var länsfängelse, lasarettet och saluhall. Frödingsparken är en rest från den gamla lasarettsparken som hade slingrande gångsystem och varierat utbud av buskar, lövträd och barrträd. Utformningen av dagens park har sina rötter i 1960 – talet och i dagsläget kan konstateras att parken skulle må bra av en utveckling som syftar till att skapa en god helhet med den intilliggande byggnaden och dess gårdsmiljö. Parken behöver också genomgå en allmän upprustning och förstärkas som mötesplats.

### **Plats för militären**

Sett ur ett historiskt perspektiv har både Karl XI och Karl XII varit vid det område vi idag kallar för Frödingsparken. Den lilla parkremsan var en gång en del av den så kallade Tyggården, där Karl XI och Karl XII inspekterade Carlstads (Värmlands) artilleri.

### **En gång lasarettspark**

Under andra delen av 1800-talet tillkom lasarettsparken som en del av lasarettområdet. Under perioden byggdes också den fina sjukhusbyggnaden. När lasarettet byggdes ut mellan 1874 och 1876 uppfördes också en fristående läkarbostad i parken. Den förste innehavaren var dr P. A. Eneström, som en av Frödingsparkens intilliggande gator sannolikt namnsatts efter. Denna byggnad har därefter varit såväl rektorsbostad som stadsbibliotek och idag disponeras den av Hyresgästföreningen. Efter att lasarettverksamheten flyttade har byggnaderna dels nyttjats av stadens brandkår, dels en flickskola och senare en realskola. I den historiska litteratur som studerats framgår att parkanläggningen utanför brandstationen, det vill säga dagens Frödingspark är en rest av den gamla lasarettsträdgården.

### **Grönskande grannskap**

Innan Eneströmsgatans tillkomst gränsade lasarettsparken direkt till den så kallade "Tingvallska" trädgården där senare saluhallen, idag matsal för Tingvallagymnasiet, uppfördes 1909. Andra grönskande inslag i grannskapet var den "Gjöckerska trädgården" som låg på nuvarande skolgården och "Bankens trädgård" som låg där Baptistkyrkan ligger.

## **Här bodde Fröding och Leander**

Under sina första gymnasieår bodde Gustaf Fröding granne med parken. Han bodde i vindsvåningen i den Lindberg-Martinska villan ("Schatullet") som låg där gamla posthuset ligger idag. Zarah Leanders far, handlare Hedberg, hade en mjölkaffär vid Kungsgatan 4. Det var också där i familjens bostad som Zarah föddes.

## **Frödingsparken idag**

Idag är det en annorlunda park än vad som låg intill lasarettet en gång i tiden. Till de större förändringarna hör, förutom att parken krympt i storlek, att det slingrande gångsystemet lagts om och rätats ut. Den raka gångväg som leder fram mot det tidigare lasarettets huvudingång i väster finns dock kvar.

I slutet på 1950-talet beslutades att skulpturen "Liten dansös" av Torsten Fridh skulle placeras i parken, vilket medförde att en ny plats skapades i form av en gatstensyta med tillhörande gångvägar. I ytans centrum lämnades plats för skulpturen och en cirkelformad rabatt som inledningsvis var planterad med rosor, numera med vår- och sommarblommor. Under de arbeten som genomfördes vid denna tidpunkt skapades troligen också den stensatta gångvägen med tillhörande sittplatser. När det sedan gäller parkens övriga innehåll så bedöms de storvuxna träden ha sitt ursprung i den gamla anläggningen, men kastanjeraden med tillhörande undervegetation av buskar utmed parkens östra långsida kom till i början på 1960-talet.

## **Naturvärden**

I Frödingsparken finns grova träd av lind, alm och ek med grov bark. Träden har i framtiden potential att kunna hysa ovanliga arter. Ringduva och björktrast är några av de fågelarter som häckar i parken.